

Ter gedachtenis aan

BERTUS EVERS

Op 6 maart 1928 werd hij geboren;
op 13 april 1998 is hij overleden.

Meer dan 40 jaar was hij getrouwd met
Riek Rozenkamp.

Vader van:

Wilma en Erik, Ine en Guus.

Opa van:

Jaap, Karlijn, Freek, Eva en Sam.

Volkomen onverwacht moeten we afscheid
nemen van Bertus.

Intens bedroefd blijven achter: zijn vrouw
Riek, zijn kinderen en kleinkinderen, de
parochiegemeenschap waarvan hij een
trouw lid was en die hij diende als koster in
de kerk en als bijzonder gewaardeerde
hulp op het kerkhof.

Hij was een kwieke man, soepel in de om-
gang en klaar staand voor iedereen. Van
zijn technische kwaliteiten in electra en ge-
luid hebben velen profijt gehad.

In de kantine van het vliegveld heeft hij in
40 jaar dienstbaarheid vele vrienden ge-
vonden.

De laatste jaren, toen de gezondheid wat
minder werd en hij niet meer kon wat hij
wilde, waren niet gemakkelijk. Toch klaag-
de hij niet en wat hij kon deed hij secuur en
met aandacht. Je kon van hem opaan.

Allen, zijn vrouw en kinderen, maar ook
onze parochie is hem dankbaar voor wat hij
belangeloos deed.

Hij die de Verrezen Heer zo trouw en zo
vaak gediend heeft in het Huis des Heren,
moge nu voor altijd zijn in het Vaderhuis
dat Christus ons beloofd heeft.

Het eeuwige Licht moge voor hem zijn op-
gegaan, moge hij iets van dat Licht geven
aan Riek en allen die hem missen, opdat er
verlichting komt in hun verdriet.

Onze oprechte dank voor uw meeleven en
meegaan op zijn laatste gang.

Riek

Wilma en Erik

Ine en Guus

en de kleinkinderen.