



In dankbare herinnering aan

Bertus (Bets) Evers

echtgenoot van

Mia Teusink

Hij werd geboren op 15 februari 1937 te Beuningen en overleed geheel onverwacht op 22 april 1998 te Denekamp. Op 25 april 1998 hebben we hem voor het laatst in ons midden gehad tijdens de viering van de Heilige Eucharistie in de St. Nicolaaskerk te Denekamp, waarna we hem begraven hebben op ons parochieel kerkhof.

Een hele rustige en eenvoudige man, iemand die altijd voor een ander klaar stond en niets voor zichzelf vroeg, zo zullen wij Bets in onze herinnering houden. Op 8 mei 1965 trouwde hij met Mia Teusink. Voor Mia stond hij heel zijn leven klaar en deed alles om haar blij te maken. Trots was hij op zijn zoon Ronny. Ook voor hem had hij alles over en hij beschouwde zijn zoon als zijn beste kameraad. Veel verdriet heeft hij gehad om de dood van zijn eerste zoon Ronald, die slechts vijf dagen heeft geleefd.

Bertus was een gezelligheidsmens met vele liefhebberijen. Hij hield van kaarten, fietsen en mocht

graag met Mia en Ronny voetbal op televisie kijken. Naast voetballen was klootschieten zijn sport. Bertus hield van grapjes maken en stond graag in het middelpunt van de belangstelling. Dan genoot hij.

Een groot deel van zijn leven heeft Bertus met veel plezier en toewijding bij het kartonnagebedrijf Linde B.V. gewerkt. Toen hij in de zomer van 1993 na 40 dienstjaren met de VUT ging kreeg hij een koninklijke onderscheiding. Hij werd drager van de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Bertus was trots op deze onderscheiding. Ook na de VUT bleef hij voor de gezelligheid zeer regelmatig bij Linde B.V. komen en werkte daar nog wat in de tuin. Daarnaast genoot hij de laatste jaren nog meer van het fietsen.

Op de ochtend van 21 april 1998 is Bertus met de fiets op pad gegaan. Van deze tocht is hij niet meer teruggekomen. Groot was de verbijstering toen we hoorden van zijn overlijden. Troost en steun zoeken we na zijn geheel onverwachte dood bij elkaar en bij God, die Bertus in zijn leven altijd trouw is geweest. We bidden dat God hem na een hardwerkend en zorgzaam leven mag opnemen in zijn Rijk en dat hij bij Hem mag rusten in vrede.

Bertus, bedankt voor de mooie jaren die je ons hebt gegeven. We zullen er vaak aan terug denken.

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven en uw gebed na het overlijden van mijn lieve man en veder.

Mia Evers - Teusink
Ronny