



In dankbare herinnering aan

EVERHARDUS THEODORUS EVERS "PAUS EEF"

echtgenoot van
Lien Evers - Veelers

Als jongste zoon van een gezin met 12 kinderen is Pa op 11 januari 1927 in Hezingen geboren. Het gezin kende een hechte familieband. Van jongs af aan genoot hij van de natuur. De oorlogsjaren hadden en hebben op hem en zijn familie enorme indruk gemaakt. Actief namen zij deel aan het verzet en boden hulp aan hun medemens. De familie moest onderduiken. Pa leerde op jonge leeftijd verlies en de scherpe kanten van het leven kennen. Een geheim was bij hem goed bewaard. Harmonie en behulpzaamheid hebben hem en zijn familie toen en later gesterkt.

De kans om met zijn broers Herman en Teun en hun compagnon Henk Bons een eigen bedrijf op te bouwen, greep hij aan. Hard werken, berekend risico durven nemen, geluk, gebaseerd op een sterk vertrouwen, bracht hen op termijn succes. Iets waarop wij trots mogen zijn.

Op 12 mei 1962 trouwde hij met Lien Veelers en zij vestigden zich in Borne aan de Oude Deldensestraat. In de loop der jaren kregen Pa en Ma 3 zoons. Zijn gezin en zijn werk waren hem alles. Op z'n tijd hield pa zeker van gezelligheid en plezier, waarbij hij genoot van een stuk vrolijke muziek. Hij had veel vrienden, geen vijanden. Hij

had een luisterend oor en kon goed relativeren. Rechtvaardigheid en eenvoud sierden zijn karakter, hij was eerlijk en oprecht! Voorspoed deelde hij met anderen. Hij was een man van weinig woorden, maar had het met zijn eigen mening en welgemeend advies vaak bij het rechte eind. Op Pa kon je rekenen! Met hart en ziel leefde hij voor zijn grote hobby: de jacht, de natuur. Hij was een kenner bij uitstek.

De laatste jaren heeft hij met volle teugen mogen genieten van Niek en Bart, z'n kleinkinderen. Tot het laatst werkte hij nog altijd halve dagen bij Bons & Evers, zijn levenswerk, waaraan hij bijna 50 jaren zijn krachten heeft kunnen geven. "Wat had hij die 50 graag vol gemaakt". Op 27 januari 1999 werd een noodlottig ongeval, tijdens het uitoefenen van zijn hobby, hem en zijn jachtvriend Frans Rientjes fataal.

Leegte blijft achter, maar dankbaar zien wij terug op de mooie herinneringen: op dát, wat hij voor ons en velen heeft mogen betekenen.

Pa, je was een bijzonder mens. Bedankt!

Wij willen éénieder heel hartelijk danken voor de enorme steun en het medeleven, na het plotseling overlijden van Pa.

Lien
Nico, Odette, Tom, Astrid, Jeff, Jolanda
Niek en Bart