



IN MEMORIAM



*"Nooit vragend, nooit klagend,  
je lasten in stilte dragend.  
Je handen hebben voor ons gewerkt,  
je hart heeft voor ons geklopt,  
je gedachten hebben ons gezocht."*

Een blijvende gedachtenis aan

## **Geertruida Maria Elshoff - Evers**

weduwe van

### **Gerardus Hermannus Elshoff**

Zij werd geboren op 4 mei 1914 te De Lutte en werd grootgebracht op de boerderij in De Lutte in een gezin van 8 kinderen. Op 6 augustus 1941 is ze in het huwelijk getreden met Gerardus Hermannus Elshoff. Zij is op 9 januari 2000, na te zijn voorzien van het H. Sacrament der Zieken, overleden.

Vanaf haar 11e jaar was ze al werkzaam en begon als kindermisje op een boerderij. Haar hele leven heeft ze gewerkt op de boerderij samen met haar man en haar gezin. Ze had twaalf kinderen; drie meisjes en negen jongens.

Het leven van moeder en oma stond in het teken van liefde, zorg en werken voor haar gezin en ging niet altijd over rozen. Ze was een sterke vrouw zowel van lichaam als van geest. Ze was altijd zeer gastvrij en ze toonde interesse en medeleven voor een ieder. Ze kwam op iedere verjaardag van haar kinderen en kleinkinderen. De familiedagen die elk jaar op de boerderij

werden gehouden waren telkens weer hoogtepunten voor haar en daar keek ze dan ook naar uit.

Haar eigen verjaardag was iets speciaals, alle kinderen en kleinkinderen waren dan aanwezig en dans en muziek werd niet overgeslagen; daar genoot ze intens van. Haar 29 kleinkinderen kende ze allemaal bij naam. Op te jonge leeftijd werd zij met ziekte van haar man, onze vader geconfronteerd. Zij stond altijd voor hem klaar en heeft hem liefdevol verzorgd. Het overlijden van haar man in 1987 en haar kleinkind Maarten in 1995 heeft haar diep getroffen. Ze herdacht hen iedere dag in haar gebeden.

Ze had oog voor schoonheid; het moest er allemaal keurig uitzien. Veel steun ondervond ze in haar geloof en gebeden en wel speciaal tot Maria. Vele kaarsen heeft ze opgestoken voor Maria; ze ging het Mariakapelletje nooit voorbij zonder een kaarsje te hebben opgestoken. Haar enige vakantie was een week bedevaart naar Maria in Lourdes.

Moeder, Oma stond voor al haar kinderen en kleinkinderen klaar Wij zijn allen zeer dankbaar voor de liefde en warmte die zij aan de kinderen heeft overgedragen, wat gezorgd heeft voor een hechte familieband. Tot de laatste dag heeft ze gezorgd voor Adrie en Bennie aan wie ze ook een enorme steun in haar leven had. Haar veelvuldige dankbaarheid sprak ze uit als: "Ik kan Oons Leev'n Heer nich dankbaar genoeg ween dat ik aait zo good ekunt heb".

Moeder, Oma bedankt voor alles.

Voor uw medeleven en belangstelling, betoond na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma, betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen Fam. Elshoff

Strokappenweg 6  
7582 PZ Losser