

Gedenk in uwe gebeden de ziel
van zaliger

HENDRIKUS EVERS

Weduwnaar van

ELISABETH EILERS

geboren te De Lutte 20 October 1865,
voorzien van de H.H. Sacramenten
der stervenden, overleden in het R. K.
Ziekenhuis te Losser 4 September 1941
en 8 September begraven op het R. K.
Kerkhof te Overdinkel.

Zoo sprak Jezus : Ik stijg op naar
mijn Vader en uw Vader, naar mijn
God en uw God. Ik ga daarboven om u
een plaats te bereiden.

De dood is beter dan een bitter
leven en de eeuwige rust verkieslijker
dan aanhoudende kwelling. De dood
is voor den rechtvaardige de haven
der rust.

Dierbare kinderen, ik sterf in vrede,
wijl God mij roept. Geef u niet aan
droefheid over, ik zal u weerzien. Ik
bid u, wees mij in uwe gebeden in-
dachtig.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

ONZE VADER - WEES GEGROET.

Hij ruste in vrede.