

†

Dankbare herinnering aan

Herman Evers

echtgenoot van

SINY WAGENVOORT

Hij werd geboren te Losser 5 september 1927 en overleed na het ontvangen van het Sacrament der Zieken in het ziekenhuis te Oldenzaal 20 juni 1992. We hadden hem 24 juni voor het laatst in ons midden tijdens de viering van de H. Eucharistie en hebben hem daarna begraven op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp.

Drie jaar genietend van de V.U.T. sloeg een kwaadaardige ziekte zo snel toe, dat de pensioengerechtigde leeftijd net niet meer gehaald werd.

Waar we het eigenlijk normaal vinden om op deze leeftijd aan een nieuwe levensfase te beginnen, werd hem dit ontnomen. Toch klaagde hij weinig, vond het wel jammer, maar bleef dankbaar voor alles wat wij voor hem thuis en in het ziekenhuis konden doen.

Na een leven van hard werken als chauffeur bij van Gend en Loos hadden wij hem zo graag een nieuwe levensperiode gegund, die naar eigen believen kan worden ingevuld. Net hiermee een begin gemaakt, zag

je hem vaak op de boerderij van de fam. Remerink aan de Diekmanweg, op 't D.O.S. terrein en als actief lid van KV Dorp Boer. Altijd was hij bezig, want stil zitten had hij nooit geleerd.

Herman was 'n man van weinig woorden, te vreden, koos altijd voor harmonie en werd daarom zelden kwaad. En als hij het was, liet hij het niet merken.

Hij zal gemist worden, het meest in zijn gezin, waar hij zo intens veel van hield. Ruim 30 jaar was hij gelukkig getrouwd en was blij met het leven van Henk en Dionny en Anke. Ook in de buurt was hij graag gezien. Het laatst was hij 1 juni in hun midden na afloop van de jaarlijkse fietstocht.

Nu er een eind is gekomen aan dit welbestede leven, blijven er vele goede herinneringen en deze zullen ons helpen om in zijn geest verder te leven.

Herman, jij die altijd zo graag thuis was, we bidden je nu een welkom thuis bij God toe. Daar blijf je met ons verbonden, dat geloven wij. Rust in vrede en bedankt voor alles wat je voor ons en velen gedaan en betekend hebt.

Voor uw deelneming en meeleven ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en schoonvader, betuigen wij U onze oprechte dank.

FAMILIE EVERS