

Ter dankbare herinnering aan

## HERMANNUS JOHANNES ANTONIUS EVERS

Hij werd geboren te Almelo 23 april 1900. Na een gelukkig, rijk-gezegend 37-jarig huwelijksleven met

ANNA MARIA ANTONIA MORSELT

ontsliep hij rustig en overgegeven aan Gods H. Wil in de Heer te Hengelo (O), 7 oktober 1968, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken. In diepe droefheid maar ook in grote dankbaarheid hebben wij zijn lichaam ter ruste gelegd op het r. k. kerkhof te Delden 10 oktober 1968.

---

Dankbaar dragen zijn vrouw en kinderen en al degenen die hem van nabij hebben gekend, in hun leven de herinnering mede aan deze gelovige Christen en sociaal voelende mens, die in de jaren, waarin hij zich mocht verheugen over een geestelijke en lichamelijke vitaliteit, zoveel betekende voor zijn gezin en voor degenen, die hij kon helpen en weldoen. En juist deze mens wordt in de kracht van zijn leven getroffen door een ongeneselijke ziekte, die hem lichamenlijk en geestelijk ontredert, afhankelijk maakt van anderen en hem drijft in een voor ieder gezond mens onvoorstelbaar isolement. Hoe zwaar moet dit kruis voor hem geweest zijn. Maar omringd en gesteund door de liefdevolle, nooit aflatende, zorg van zijn echtgenote draagt hij jarenlang zijn kruis in christelijke overgave, dankbaar voor iedere attentie, welke hij ondervindt. Zo groeit hij door dit levensoffer naar de schone voleinding. Want zo zegt de apostel: Als wij met Christus mede lijden, zullen wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Lieve vrouw en kinderen, ik dank jullie voor alle opofferende liefde en zorg. Ik besef, dat door mijn ziekte zeer veel geduld en liefde van jullie gevraagd werd. God moge jullie belonen voor alles, wat jullie voor mij hebt gedaan. Blijft mij indachtig in het gebed en leeft zo dat wij elkaar mogen terugzien in de hemel.