



In vrede

JOHANNA MARIA EVERS

weduwe van
Gradus Martinus Dijkhuis

Zij is 13 juni 1896 te Losser geboren. Onverwacht - gezalfd met de H. Olie - overleed zij 27 december 1970 te Overdinkel. Daar is zij 31 december 1970 op het r.k. kerkhof te ruste gelegd.

Terwijl het jaar zich naar het einde spoedde, heeft God ook voor deze vrouw en moeder haar aardse leven willen afbreken.

Door Christus - voor ons mensen geboren - is zij herboren tot een nieuw leven van verbondenheid met haar Heer in een eeuwig geluk.

Allen die haar kennen weten dat zij een goede vrouw was, innemend door haar lief karakter voor kinderen en medemensen.

In diepe godsdienstzin volbracht zij alles in haar leven en zo is zij van ons heengegaan.

Dankbaar herinneren we onze moeder die zo lang bij ons mocht blijven leven en wier goedheid en zorg wij zo ruim mochten ondervinden.

Moge God haar geven - verbonden met haar man - voort te leven in Zijn eindeloze liefde.

Dat zij ruste in vrede.

Druk: de Lange - Losser

Voor uw deelneming bij het overlijden van onze lieve moeder, behuuden grootmoeder, betuigen wij U onze oprechte dank.

Familie Dijkhuis

Overdinkel, 31 dec. 1970