

In dankbare herinnering aan

**JOHANNES BERNARDUS EVERS**

echtgenoot van J.G.M. Bossink.

Op 25 januari 1929 werd hij in de gemeente Losser geboren en is aldaar, in verpleeghuis "Oldenhove", overleden op 20 april 1993

We hebben afscheid van hem genomen tijdens de uitvaartdienst in de H. Nicolaaskerk te Denekamp op vrijdag 23 april, waarna we hem op de R.K. begraafplaats te ruste hebben gelegd.

Ons leven breekt af als een droom in de ochtend. Kortstondig is het als gras op het veld. Zo wordt het leven en sterven beschreven in Psalm 90. Het is een beeld uit de natuur over groeien en verwelken. Het moet hem wel aangesproken hebben, natuurmens als hij was. Hij hield van wandelen, tuinieren, het buiten zijn, vooral van de "Mekkelhorst" waar hij was geboren en getogen.

Maar toen hij echt de tijd kreeg om hiervan te genieten, werd hij ziek. Het was de ziekte van Alzheimer, die langzaam maar zeker de humor en de levenslust wegnam van mijn lieve man en onze zorgzame vader. Zijn ziekte veranderde zijn karakter en zijn leven, wat voor hem en voor ons niet altijd gemakkelijk is geweest. De laatste 14 maanden van zijn leven is hij liefdevol verpleegd in "Oldenhove" te Losser, waar hij, na het Sacrament der Zieken ontvangen te hebben, van ons is heengegaan.

Zijn leven, dat de laatste jaren zo gekenmerkt werd door lijden, is nu voorbij. We zullen hem missen en willen hopen dat hij mag voortleven in Gods nabijheid.

*Moge hij rusten in vrede.*

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij u hartelijk.

J.G.M. Evers - Bossink  
Jos en Hilma  
Louis