

In Uwe gebeden wordt aanbevolen
Marinus Johannes Evers,

Echtgenoot van

Dorothea Maria Augusta Röring.

Geboren te Breda 7 Juli 1882, overleden na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden te Enschede 30 September 1953 en begraven 3 October d.o.v. op het R.K. Kerkhof aldaar.



„Heer, Jezus Christus, Koning der heerlijkheid moge Uw banierdrager, de heilige Michaël, deze rechtvaardige binnenleiden in het heilige licht“.

Na een kortstondige benauwdheid ging hij in helder bewustzijn en diepgelovige overgave tot zijn God, die hem vanaf zijn jeugd had verblijd.

Zijn voorbeeld van echt godsdienstig leven, zijn diepe verantwoordelijkheid, zijn nauwgezette plichtsbetrachting hebben jarenlang een zegenrijke invloed gehad op de vorming van de katholieke schooljeugd. Ongetwijfeld zal de Goddelijke Leraar zelf hem hiervoor belonen met hemelse kennis en liefde.

Mijn lieve vrouw, troost U, onze scheiding is van korte duur, wij horen bij elkaar, ook in de hemel. Mijne dierbaren, hebt dank voor Uw hartelijke zorgen en blijft mij gedenken in een godvruchtig leven.

Laat ons bidden.

Wij bidden U, Heer, om ontferming over Uw dienaar Marinus, dat Uw oneindige liefde hem in genade moge aannemen en ons eenmaal met hem moge verenigen. Amen.

ONZE VADER — WEES GEGROET.