

*Eenvoud was haar kracht
Zorgzaam stond zij in het leven
Nooit heeft ze aan zichzelf gedacht
Belangrijker was te kunnen geven*



Een dankbare en blijvende herinnering aan

Anny van der Heiden – Evertman

Echtgenote van
Hans van der Heiden

Zij werd geboren in Losser op 8 december 1939 en overleed volkomen onverwacht thuis in Lonneker op 21 februari 2005. Na de uitvaartviering in de H. Jacobus de Meerdere te Lonneker hebben we in het crematorium "Enschede" op 25 februari 2005 afscheid van haar genomen.

Haar dood heeft ons overvallen en het meest pijnlijke daarbij is dat afscheid van haar nemen niet meer mogelijk was. In ons hart zullen we haar altijd bij ons blijven dragen.

Anny had veel liefde en warmte gegeven. Liefde voor haar man, met wie ze zoveel jaren lief en leed gedeeld heeft. Ze waren elkaars steun en toeverlaat en vulden elkaar waar nodig aan. Ook hield ze enorm veel van haar zonen en schoondochter en was ze dol op haar kleinkinderen, die ze dan ook regelmatig op de foto zette. Deze foto's liet ze vol trots aan iedereen zien.

Anny was een gastvrije vrouw. Iedereen was welkom in haar huis aan de Fokkerweg. Ze had altijd een luisterend oor voor iemand die daar behoefte aan had. Ze stond altijd voor andere mensen klaar.

Ze genoot intensief van de tuin, waar ze vele uren in doorbracht. Visite kreeg dan ook stevast een rondleiding door "haar" tuin.

Naar de markt gaan was voor haar een uitje. Iedere dinsdag en zaterdag was ze daar, arm in arm met Hans, te vinden. Dit gaf haar ontzettend veel voldoening.

Wij zijn u dankbaar voor uw medeleven, betoond na het overlijden van mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma.

Hans van der Heiden
Kinderen en kleinkinderen