



in Uwe godvruchtige gebeden wordt  
aanbevolen de ziel van Zaliger

# GERARDUS EVERTMAN

Weduwnaar van

## SJOUKJE HERREBOUT

geboren te Lossen 19 October 1871, aldaar  
overleden door een noodlottig ongeval  
31 Maart 1945 en 5 April begraven op  
het R.K. Kerkhof.

Op den vooravond van de bevrijding  
nog werd hij getroffen door een beschieting  
vanuit de lucht, terwijl de vlaggen  
der bevrijding wapperden werd hij ten  
grave gedragen.

God liet niet toe, dat hij het feest der  
bevrijding hier op aarde vierde, maar  
wij weten dat hij in het hemelsche vader-  
land juicht en jubelt. Want ook de dood  
is een bevrijding: alle ellende, alle lijden  
laten wij achter aan deze zijde van het  
graf om eeuwig en onverdeeld gelukkig  
te zijn bij God.

Daarom, dierbare kinderen: treurt niet  
over mijn heengaan. Door de dood zijn  
wij thans gescheiden. Maar leeft zoo, dat  
wij na dit leven weer bij God mogen  
vereenigd worden. En bidt voor mij.

Heer, geef GERARDUS de eeuwige rust  
Onze Vader . . . . . Wees Gegroet .