

Houden wij in dankbare gedachtenis

## **Hermannus Johannes Evertman**

echtgenoot van

**Maria Geertruida Bartelink.**

Hij werd geboren in Losser op 10 mei 1908. Geheel onverwacht stierf hij op 17 september 1983, nog gezalfd met het H. Oliesel. Na een Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Martinus, hebben zijn familieleden zijn lichaam ter ruste gelegd op het Katholiek kerkhof in Losser, vertrouwend op Jezus' belofte van Verrijzenis en eeuwig leven. Het was toen 22 september 1983.

Geboren in de omgeving van de Dinkel, op Schokland, verhuisde hij spoedig naar de Zoeke. Daar tekende heel zijn leven zich af. Verbonden met de geboortegrond, bleef hij verknocht aan het land en de natuur. Voor zijn kinderen was hij een goede vader en voor zijn vrouw een trouwe echtgenoot. Als mensen van het land waren zij trouw aan het geloof.

Wel heel onverwacht riep de Heer van het leven hem op. Maar gunnen wij hem de rust, die Jezus heeft bereid voor de mensen, die vertrouwen in Hem stellen.

Kinderen, weest goed voor moeder en voor elkaar. Houdt ons voorbeeld in jullie gedachten. Dan zullen wij elkaar weerzien in het Vaderhuis, waar de heerlijkheid ons voorstellingsvermogen overtreft en waar geen dreigende scheiding meer is.

Heer Jezus, geef uw dienaar Hermannus - met voorbijzien van zijn menselijke fouten - de eeuwige rust.

Voor de bliken van belangstelling en medeleven, betoond na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, betuigen wij u onze oprechte dank.

M. G. Evertman-Bartelink  
kinderen en kleinkinderen