

Evertman

Bid voor de Ziel van Z

Joanna Evert

echtgenootte van

GERHARDUS NIJMEIER

geboren te Losser 15 Juni 1837, plotsel

overleden 7 Juni 1908 en begraven 10 J.

op het R. K. Kerkhof aldaar.

Zoo gij mij 's morgens vroeg komt zoeken,
zal ik er niet meer zijn. Job VII : 21.

Waakt! want gij weet niet in welke ure uw
Heer zal komen. Matth. XXIV : 42.

Niet de plotselinge dood is te vreezen,
maar wel die, welke te gelijk en plotseling
en onvoorbereid is. H. Gregorius.

Vergeet mijne zuchten niet, denkt aan
hetgeen ik geleden en de zorgen die ik voor
u gekoesterd heb. Legt u den plicht op voor
de rust mijner ziel te bidden.

ONZE VADER. — WEES GEGROET.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(100 dagen aflaat).

R. L. P.

L. J. Spin, R. K. Koster, Losser,