

In dankbare herinnering aan

Johanna Berendina Evertzen

Zij is geboren op 3 februari 1920 te Enschede. Zij is op 8 augustus 1997 overleden te Enschede.

Op 12 augustus hebben we afscheid van haar genomen tijdens een plechtige uitvaartviering in de St. Josephkerk te Enschede.

Daarna hebben we haar begeleid op haar laatste tocht naar het crematorium te Usselo.

Jo zullen we altijd blijven herinneren als een eerlijke vrouw. Met een goed hart had ze zorg voor haar kinderen. Het goede hart kwam ook tot uiting in haar diep meeleven met de problematiek van onze samenleving.

Ze heeft zelf ook mogen ervaren dat het leven niet altijd makkelijk was.

Vooral willen we noemen het overlijden van haar zoon Carel.

Bijzonder vonden wij haar ondernemend karakter. Hierdoor heeft ze veel van haar leven gemaakt, waar wij met dankbaarheid aan terug denken.

We zullen haar missen. Nu mag ze zijn bij God, de God die ze een leven lang heeft uitgedragen. Ze mag ervaren de God, die Licht en liefde is. In die liefde zullen we haar blijven herinneren.

Dat ze nu mag rusten in vrede.

Namens de familie hartelijk dank voor uw medeleven en belangstelling.

Enschede, 12 augustus 1997.