



Ter gedachtenis aan

MARIA CHRISTINE EWERING

weduwe van

BERNARDUS GERARDUS SMUDDE.

Zij werd op 7 juni 1920 te Gronau geboren. Zij overleed thuis op 3 juni 1991. De 7^e juni d.a.v. hebben wij haar lichaam te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Overdinkel, in het graf bij haar man.

Moeder heeft een werkzaam en zorgzaam leven gehad. In haar huwelijk heeft ze flink meegeholpen op de boerderij, terwijl ze daarnaast nog de zorg had voor haar schoonouders, die ze heeft verzorgd tot aan hun overlijden.

Haar gezin was alles voor haar, hier gaf ze zich met hart en ziel aan. Moeder was heel eerlijk en zei precies hoe ze over de dingen dacht, dat was niet altijd gemakkelijk te verwerken.

Ze had vele hobby's, de moestuin, borduren wat ze ook voor de bureu deed. De kleinkinderen hadden altijd door oma gebreide truien aan.

Na het overlijden van vader, wat een zware slag voor haar was, begon ze te sukkelen met haar ogen,

De laatste jaren heeft ze veel plezier beleefd aan haar kleinkinderen die ze veel liefde en ook snoep gaf.

Haar gezondheid was de laatste tijd niet zo goed, toch heeft ons dit plotseling afscheid diep getroffen.

Ze was een diep gelovig mens wat haar kracht gaf tijdens haar ziekte.

Hoewel wij onze moeder en oma nog graag bij ons hadden gehouden danken wij God dat zij zolang en zo goed voor ons heeft gezorgd en bidden wij de goede God haar binnen te roepen in zijn heerlijkheid.

Voor uw bliken van belangstelling en medeleven, betoond na het overlijden van onze moeder en oma, betuigen wij u onze oprechte dank.

José - Bets
Martin en Janine
Ben - Carole