



In dankbare herinnering aan

## ALEX FAAS

echtgenoot van Ria Koekenberg

Alex werd op 19 november 1931 in Oele geboren. Hij overleed te Hengelo Ov. op 28 maart 1995. In de O.L. Vrouwekerk waren we op 31 maart rondom hem bijeen voor zijn afscheid. Daarna hebben we hem te ruste gelegd op het r.k. kerkhof van Hengelo Ov.



Allen die Alex gekend hebben zullen hem erg missen nu hij van ons is heengegaan. Want hij was in ons midden iemand die er helemaal bijhoorde.

Voor Ria was hij een zorgzame echtgenoot die met heel zijn hart van haar hield. Bijna 23 jaar mochten ze lief en leed met elkaar delen. Samen maakten ze het gezellig in huis, samen genoten ze van het verblijf op de camping en van reizen en vakanties.

Ook hield hij veel van zijn ouders en schoonouders en had een goede band met zijn familie. Ook met de bureu kon hij goed overweg. Alex was heel handig in alles en had gouden handen. Wat zijn ogen zagen, konden zijn handen maken. Iedereen wist hem dan ook te vinden voor allerlei klusjes. Hij was altijd bezig. In huis repareerde hij alles zelf. Of het van metaal of hout was, alles kreeg hij klaar. De schuur met alle machines was zijn ware domein. Zijn werk bij de S.W.B. paste dan ook precies bij hem. Hij beleefde er gelukkige jaren en na de VUT bleef hij er nog graag komen. Ook aan de Schokkervereniging beleefde hij veel plezier evenals aan het oplossen van moeilijke cryptogrammen. Alex had een gemakkelijk karakter en was gauw tevreden. Als het maar gezellig was vond hij het al genoeg. De tegenslagen en de pijn die hij in zijn lichaam voelde droeg hij moedig. Ook zijn laatste ziekte heeft hij dapper gedragen. Hij had nog graag door willen leven. Na een liefdevolle verzorging in "Herinckhave" heeft hij echter de angelijke strijd op moeten geven. Wij hadden hem nog graag lang bij ons willen houden maar we zijn ook dankbaar dat hij nu uit zijn lijden is bevrijd.

*Alex bedankt voor alles wat je voor Ria en voor zoveel mensen bent geweest.*

*We vergeten je nooit.*

*Rust in vrede*