



Een fijne en dankbare herinnering aan  
Gerard Faas

Hij werd geboren op 10 juli 1933 te Hengelo. Gerard trouwde in 1962 met Ank Steur. Uit hun huwelijk werden drie dochters geboren: Francis, Titia en Astrid. Een ongeneeslijke ziekte overviel hem. Op 15 februari 1995 stierf hij in zijn huis aan de Markeweg in Losser, liefdevol bijgestaan door zijn gezin, waaraan hij zo gehecht was. Wij hebben met velen afscheid van hem genomen in de Martinuskerk te Losser, waarna we hem begeleid hebben naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof.

Met de dood van Gerard is een goed mens, een man met karakter, van ons heengegaan. Met zijn brede belangstelling voor grote en zeker ook voor kleine mensen, met zijn liefde voor de muziek, zijn gevoel voor humor en zijn onuitputtelijke creativiteit was hij een voorbeeld voor velen. Hij was een man van deze tijd; kritisch en met geduld, luisterend en stimulerend. Zo ging hij met zijn gezin om. Taken die hij op zich had genomen werden

met energie plichtsgetrouw en met doorzettingsvermogen aangepakt. Als oprichter, dirigent en grote stimulator van het koor Vivace wist hij zijn liefde voor muziek door te geven. Zijn zeldzame tenorstem was voor het kamerkoor Twente een essentieel onderdeel van de koorklank. Ook vond hij zijn ontspanning bij de vele fietstochten, die Gerard samen met Ank maakte. De jaarlijks terugkerende vakanties met name naar Italië en Oostenrijk boeiden hem. Het vele goede hiervan legde hij vast op dia's. Hij was dankbaar voor de liefde en hartelijke zorgen van Ank en kinderen en hij genoot intens van zijn beide kleinkinderen: Florian en Myrthe.

Wij weten, samen met het geloof van Gerard, dat hij nu bij God is. Hij heeft het verdiend.

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw medeleven bij de ziekte en het overlijden van Gerard.

Ank Faas-Steur

Francis - Lodewijk, Florian en Myrthe  
Titia

Astrid - Mark