

†

Voor hen, die in U geloven, o Heer, wordt het leven verwisseld, niet weggenomen.

Een dankbare gedachtenis aan :

**Adaucta Elisabeth Maria Funk**

weduwe van

**Henderikus Deuling**

Zij werd geboren 16 maart 1903 te Nieuwe Pekela.

Na een verblijf van enkele weken in het St. Lucas Ziekenhuis te Winschoten overleed zij daar op 15 maart 1980.

Op 19 maart werd zij begraven op het R. K. Kerkhof te Nieuwe Pekela.

Na vader, die ze tot het einde zelf heeft verzorgd is dan nu ook moeder in alle stilte van ons heengegaan. Ze was een diepgelovige vrouw, die er niet tegen op zag te sterven, temeer daar ze vader soms erg miste, met wie ze zo'n mooi harmonisch huwelijksleven had. Door lief en leed en de zorg voor 'n goede opvoeding van de kinderen, waren ze zó naar elkaar toegroeid, dat ze niet meer zonder elkaar konden leven.

Dankbaar was ze voor elk medeleven, vooral voor de liefdevolle zorg en aandacht van haar kinderen en kleinkinderen, waar ze 'n grote steun aan had.

Wij allen, die haar gekend hebben, zullen een dankbare herinnering bewaren aan de eenvoud en goedheid, die van haar uitgingen.

Wij mogen er vast op vertrouwen, dat God dit mooie leven zal voltooien over de grens van de dood heen.

Haar gelukkig te weten is voor ons, die achterblijven, de grootste troost.

Onze Vader — Wees Gegroet

Dat zij ruste in vrede.

---

Aan allen die met ons meeleeften, tijdens de ziekte en het overlijden van onze lieve moeder en oma

**ONZE OPRECHTE DANK**

Fam. Deuling.

Nieuwe Pekela, maart 1980.