



IN MEMORIAM:

EMILDA JOHANNA GAME

Gedenk in uwe godvruchtige gebeden
de ziel van zaliger

EMILDA JOHANNA GAME

geboren te Losser 10 April 1923, voorzien van
de H.H. Sacramenten der stervenden, over-
leden in het R. K. Ziekenhuis te Enschede
4 Februari 1944 en 8 Februari begraven op
het R. K. Kerkhof te Losser.

Wie kent Gods raadsbesluiten bij deze lieve
doode? Zij was een volle rozenknop, die nog
moest opengaan om bewonderd te worden in
zijn bloei. God beschikte anders, Hij had
andere plannen met dit jonge meisjesleven.
Hij plukte de rozenknop nog vóór hij bloeide
en nam haar bij Zich in den schoonen hemel.
Wij buigen ons hoofd voor Gods beschikking!

Dierbare ouders: Denkt aan het woord van
den heiligen man Job: „De Heer heeft ge-
geven, de Heer heeft genomen, de naam des
Heeren zij gezegend”.

God zag mijn hevige smarten, Hij zond ze
mij toe om mij te louteren en te zuiveren, zoo
werd ik waardig in het getal der zalige geesten
te worden opgenomen.

Droog uw tranen en sta mij bij opdat ik
geheel zuiver zij als God de Rechter ver-
schijnt.

Lieve broers en zusters: Weest flink bij mijn
heengaan. Weest niet al te bedroefd om uw
zusje dat is heengegaan. Bidt opdat ge steeds
klaar moogt zijn als God de Heer komt om
uw leven te vragen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

ONZE VADER - WEES GEGROET.