

Aan de verrijzenis van Christus
moge deelachtig worden

CORNELIS CONSTANTINUS DE GIER

echtgenoot van

Theodora Cornelia van Horen

Hij werd geboren te Hedel op 28 april 1904 en overleed voorzien van het Ziekensacrament te 's-Hertogenbosch op 18 augustus 1984.

Na de viering van de H. Eucharistie ten Uitvaart in de St. Willibrorduskerk te Hedel op 21 augustus d.a.v. hebben wij zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd op de R.K. Begraafplaats aldaar.

We zijn allen dankbaar dat wij vader zo lang in ons midden mochten hebben want hij was voor mij een goede man en voor ons een voorbeeldige vader en bovenal een fijne opa. Hij was tevreden en kon genieten van het resultaat van werken en inzet voor zijn bedrijf en z'n gezin en zag in zijn kleinkinderen een voortgaan van zijn eigen leven. Zijn leven zelf zien wij als een leven van zorg en meelevens vanuit zijn gelovige overtuiging.

Dat wij het nu goed hebben is vooral te danken aan vaders werken in de slagerij, zijn contact met zijn cliënten en zijn betrokkenheid op kerk en maatschappij.

Vandaaruit was het dat wij ons konden en mochten ontplooien. We zijn hem daar erg dankbaar voor, evenals voor het fijne thuis dat hij ons samen met moeder heeft geboden. Langzaam zagen we vader achteruitgaan en werd de gang naar de slagerij en terug steeds moeilijker evenals die naar de kerk welke hij als parochiaan en kerkmeester een warm hart toedroeg.

We kunnen niet anders dan met een hart vol dankbaarheid vader toevertrouwen aan de Heer van alle leven, welke zijn goede en trouwe dienaar zeker wil opnemen in zijn eeuwige vrede.

Vader, bedankt voor alles, Rust nu in vrede.

Voor Uw hartelijke belangstelling tijdens vaders ziekzijn en na het overlijden willen wij U oprecht dankzeggen.

Th. C. de Gier - van Horen
Kinderen en kleinkinderen