

A photograph of a wide, open field with sparse, dry grass. In the background, a dense line of bare trees stretches across the horizon under a pale sky. The overall mood is quiet and contemplative.

Vrienden
blijf
mij gedenken

Ter herinnering aan

† AD GIESEN

geboren : 18 februari 1926 te Wehl (Gld.)

overleden : 11 maart 1986 in Hengelo ov

gehuwd met: **DORIEN MEIJER**

Ad had een paar dagen vrijaf genomen. Tezamen met zijn vrouw Dorien hadden ze het plan opgevat om een goede vriend, die ongeneeslijk ziek was, met een bezoek te vereren. De treinreis ging niet door. Geheel onverwacht en plotseling verraste hem de dood en begon Ad aan zijn eigen laatste levensreis.

Groot is onze verslagenheid en intens diep ons verdriet. De klemmende vraag naar het waarom en waartoe stukt ons in de keel. We hebben er geen verklaring voor.

Door onze tranen heen blijft ons slechts de herinnering aan hem. Het is een mooie herinnering, die we blijvend in ons hart zullen koesteren met alle trots en genegenheid.

Vol zorg en toewijding heeft Ad zich ingezet voor zijn gezin. Dorien was zijn oogappel en zijn kinderen droeg hij op handen. Hij was een allemans-vriend vanwege zijn speelse karakter en blijde natuur. Hij genoot van de natuur, van muziek en dans en als geen ander verstond hij

de kunst om anderen aan het lachen te brengen en op te vrolijken. Op het jaarlijkse St. Ceciliafeest - Ad was 23 jaar lang onafgebroken een trouwe en toegewijde koorzanger - was hij de grote feestanimator. In de kerk zong hij Gods lof middels de Gregoriaanse zang waar hij met hart en ziel aan verknocht was. Wij mogen er zeker van zijn dat Gods engelen hem naar het paradijs hebben begeleid, want Ad was een diep gelovig man, die leefde in geloof aan God en Christus.

Onze dank aan hem voor alles wat hij voor ons gedaan en betekent heeft, willen we gelovig samenvatten en neerleggen in dit lofgezag van de kerk: In te paradisum deducant te angeli: Moge de engelen u begeleiden tot voor de troon van God.

Voor uw medeleven betoond bij het plotseling overlijden van mijn lieve man en onze lieve zorgzame vader, zeggen wij U hartelijk dank.

Th. A. Giesen-Meijer
Marcel
Edwin - Janet
Paul

Hengelo ov, maart 1986
M. Emantsstraat 11