



INRI

Gegroet,
o Kruis,

onze
enige
Hoop.

v. Wierckom



Komt heiligen Gods, engelen van de Heer gaat haar
tegemoet en ontvangt de ziel van

EVERDINA GIESEN,

die na de geboorte op 27 Mei 1869 te Azewijn door
het H. Doopsel tot kind van God werd aangenomen op
28 Mei 1869 en op 30 April 1894 door de heilige
huwelijksband werd verbonden aan

GERHARDUS KOBESSEN,

gesterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden is
zij in Christus ontslapen op het Feest van Maria Ge-
boorte 1952 te Azewijn; aldaar werd haar stoffelijk
overschot aan de schoot der aarde toevertrouwd op 11
September d.a.v. in de blijde en zekere verwachting der
wederopstanding en verheerlijking met Christus op de
jongste dag.

Haar krachten namen af en zij stierf in een gelukkige
en hoge ouderdom vol vertrouwen op Gods goedheid
en barmhartigheid. Haar groot geloof in de verlossende
kracht van het kruis van Christus toonde ze op haar
sterfbed door het herhaaldelijk maken van het kruisteken
en haar liefde tot onze hemelse Moeder Maria bleek uit
de rozenkrans, die door haar stervende vingers gleed.
Wie zo sterft, moet ook godvrezend geleefd hebben.

Gij, mijne dierbare kinderen, die mijne vreugde zijt en
mijne kroon, staat vast in den Heer. Weest niet angstig
bezorgd, maar in alle aangelegenheden bidt God; doet
wat gij van mij gehoord en geleerd hebt, en de God van
vrede zal met U wezen.

Kinderen, familieleden en bekenden! om de liefde van
Jesus en Maria vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet hart van Jesus, wees mijne' liefde.

Zoet hart van Maria, wees mijn heil.