





Wij gedenken in ons gebed

THEODORUS LAMBERTUS GIESEN

echtgenoot van

JOHANNA VOLMAN

weduwnaar van

ANNA CHRISTINA MARIA VAN AREM

Hij werd geboren 3 mei 1893 te Etten.
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken
overleed hij 12 juni 1976 in het St. Jozef-
ziekenhuis te Doetinchem.

Op 16 juni hebben we zijn lichaam te ruste
gelegd op het r.k. kerkhof te Etten na een
Eucharistieviering en uitvaartdienst in de
parochiekerk van de H. Martinus.

In vrede en overgave ging hij na een wel-
bestede leven van ons heen. Een groot deel
van zijn leven werkte hij in dienst van de
steenfabriek en als hij 's avonds thuis kwam
verzorgde hij zijn boerderijtje. Een druk be-
staan, maar hij was er gelukkig mee. In 1945
ontviel hem door de dood zijn eerste vrouw
Anna van Arem. Dit was een harde slag en
er volgden 3 moeilijke jaren. In 1948 her-
trouwde hij met Johanna Volman. Dit tweede
huwelijk werd wederom een gelukkig huwe-
lijk. Ze stonden elkaar met raad en daad
terzijde en wij menen in zijn geest te spreken
als we zijn echtgenote bedanken voor alles
wat zij voor hem heeft betekend in die 28
jaar, bijzonder voor de opofferingen die ze
zich getroost heeft toen hij zijn laatste le-
vensjaren in zijn hulpbehoevendheid haar
steun en toewijding meer dan ooit nodig
had.

Hij was een man van geloof en gebed die
hield van het leven, maar bij zijn heengaan
bereid was zijn leven terug te geven in
handen van zijn Schepper.

Moge de Heer van leven en dood die hij
trouw gediend heeft, hem opnemen in zijn
eeuwige vreugde.

ONZE VADER

WEES GEGROET



Voor uw deelneming bij het over-
lijden, en uw belangstelling bij de
begrafenis van mijn lieve man

THEODORUS L. GIESEN

betuig ik U mijn oprechte dank.

J. Giesen-Volman

Etten, juni 1976.