





In dankbare herinnering aan

**Bernardus Antonius Aloysius  
Giesselink**

weduwnaar van

Susanna Maria Giesselink - Oude Lohuis

Hij werd geboren op 8 november 1926 en is na een langdurig ziektebed van ons heengegaan op 8 juni 2006.

Na de Uitvaartplechtigheid op 13 juni in de Mariakerk te Oldenzaal hebben we hem te ruste gelegd op de begraafplaats Schipleidelaan te Oldenzaal.

*As 't-leaven tot last wordt  
is oet de tied kommen gewin.*

Zijn leven bestond uit hard werken.  
En de zorg voor Suze, Hans, Ine en kleinkinderen.

Je gaf altijd een helpende hand.  
Niets was te veel voor jou en je gezin.  
Tot hij door zijn ziekte niet verder kon.  
Zoals wij hem kenden, zo leefde hij.  
Altijd met grote zorg voor zijn gezin.  
Toen zijn vrouw, Suze, overleed was zijn tijd ook aangebroken.  
Hij wilde graag weer bij haar zijn.  
En vond het goed zo.  
Hij legde zich hier bij neer.

Lieve Pa en Opa.

Je blijft in onze herinnering als een zorgzame man.

Je deed het op je eigen manier.  
Pa bedankt.

Oprecht danken wij jullie voor jullie belangstelling bij het overlijden van mijn vader, schoonvader en onze opa.

Hans, Ine, Daphne, Coen Giesselink