



Martien Giezeman

* Poeldijk, 8 juni 1936

†Hengelo, 30 juni 2015

De allerlaatste reis van Martien, mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, is begonnen. Hij heeft 79 mooie jaren gehad. Het laatste is er een geweest van tegenslagen. De laatste maanden heeft zijn anders zo sportieve lichaam hem langzaam in de steek gelaten. Zijn geest leeft voort in onze herinnering.

We danken u allen voor uw belangstelling en medeleven.

Trudie Giezeman
Kinderen en kleinkinderen

Als je dwalend in het duister
Op een onbekende baan
Maar niets hoort en toch luistert
Waar moet ik dan hene gaan
Als TomTom je niet kan leiden
Naar een oord waarvan je houdt
Is er altijd wel een stem
Die je toe spreekt, heel vertrouwd

Geef mij kracht Heer om te dragen
Zorgen pijn en het verdriet
Geef mij sterkte en moed, ik wil niet klagen

En de lieven om mij heen,
vergeet hen toch ook niet.

Martien, 20 januari 2015