



AFLAATGEBED

Zie mij hier, o goede en allerzoetste Jesus: voor uw aanschijn werp ik mij op de knieën neder, en met de grootste aandrang des gemoeds bid en smee ik U, dat Gij in mijn hart wilt prenten levendige gevoelens van geloof, hoop en liefde, met een waarachtig berouw over mijn zonden en de vaste wil mij daarvan te beteren,—

terwijl ik met grote zielontroering en verdriet uw Vijf Wonden bij mij zelve overweeg en in de geest beschouw, datgene voor ogen hebbend wat reeds de profeet David U omtrent Uzelf in de mond legde, o goede Jesus: „Zij hebben mijn handen en voeten doorboord, zij hebben al mijn beenderen geteld”. Onze Vader, Weesgegroet en Ber aan den Vader, tot intentie van Z. H. den Paus.

Gedenk in Uw gebeden en offers

HENDRIKUS GIEZEN

weduwnaar van

Hendrika Antonia Kempers

Hij werd geboren te Etten (Gld.) 1 oktober 1872 en overleed gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk 30 mei 1956. Hij werd begraven 2 juni 1956 op het R.K. Kerkhof te Etten (Gld.), waar hij de verrijzenis van zijn lichaam afwacht.

De dood is niet schrikwekkend maar geruststellend voor hen die op hoge leeftijd kunnen terugzien op een welbested leven.

Eenvoudig en oprecht heeft hij God in zijn arbeidszaam leven gediend.

Gaarne had hij nog enkele jaren met de zijnen samengeleefd, maar toen God hem na een kort ziekbed riep was dit goed. Vol vertrouwen had hij zich aan God overgegeven. Want hij wist en was er vast van overtuigd, dat wat God doet welgedaan is.

Dankbaar was hij voor de zorg die hij van zijn kinderen mocht ondervinden en blij leefde hij met zijn kleinkinderen mee.

Gij mijn kinderen blijft mij en Uw moeder in Uw gebeden gedenken.

Dat zij rusten in vrede. Amen.