



**Zo Lief – Zo Zorgzaam – Zo Dapper**



Een moeder sterft altijd te vroeg,  
zo eigen en vertrouwd.  
Je kunt haar niet missen,  
omdat je van haar houdt.  
Maar eens dan komt de dag,  
dat je haar toch moet laten gaan.  
Je verstand zegt dat het goed is,  
maar in je ogen blinkt een traan.

**Bertha uit het Broek – Gilbers**  
weduwe van Henk uit het Broek

°28 februari 1932

†23 maart 2011