



Gij allen, die voorbijgaat,
beschouwt en ziet of er eene
droefheid is te vergelijken aan
de mijne.



Bid voor de Ziel van Zaliger

HENRICA GILBERS

Echtgenoot van
HENDRIKUS BROOKHUIS.

Geboren in De Lutte 26 Mei 1867, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden overleden te Noord-Deurningen 13 December 1942 en den 17en December d.o.v. begraven op het R. K. Kerkhof te Denekamp.

De wereld en haar ijdelheden heb ik met voeten getreden, uit liefde tot mijn Heer en Heiland Jezus Christus.

Zij was eenvoudig en rechtschapen, vreesde God en week af van het kwaad.

Ik heb een goeden strijd gestreden, mijn loopbaan afgelegd, het geloof bewaard; thans is voor mij de kroon der gerechtigheid weggelegd.

Dit is onze roem: de getuigenis van ons geweten, dat wij in deze wereld in eenvoud des harten en in oprechtheid jegens God geleefd hebben.

Dierbare echtgenoot en kinderen, u verlatende vraag ik geen tranen, maar gebeden en offeranden. Ik sterf, maar mijn liefde sterft niet. Ik zal u beminnen in den hemel, gelijk ik u op aarde bemind heb. Dient den Heer getrouw geheel uw leven, opdat wij in den Hemel elkander mogen wedervinden.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil.

ONZE VADER. - WEES GEGROET.

Dat zij ruste in vrede.