



*Cœur de Jésus.*



*Bid voor de Ziel van Zaliger*

*DEN ZEER EERWAARDIGEN EN HOOGGELEERDEN HEER*

## **Anthoonius van Gils,**

Geboren te <i>Tilburg</i> den 29 Julij. . . . .	1758.
Primus aan de voorm. Univers. van <i>Leuven</i> 17 Aug. 1779.	
Priester gewijd te <i>Antwerpen</i> den 14 Junij. . . . .	1783.
Licentiaat in de H. Godgeleerdheid te <i>Leuven</i> 5 Julij 1785.	
Lector in het Paus-Collegie, aldaar. . . . .	1780 -- 1785.
Lector in het Oratorium, daarna in de Abdij van St GERTRUDIS. . . . .	1783.
Assistent te <i>Eindhoven</i> , 17 Junij . . . . .	1786.
Pastoor te 's <i>Bosch</i> (Vuchterstaaat) 8 Decemb. . . . .	1786.
President in het Collegie van <i>MALDERUS</i> 20 April. 1790.	
Professor in Theol. en Kanunnik van St. <i>PIETER</i> . 1790.	
Prof. ordinaar in het Grieks in het Col. <i>Busil. Tril.</i> 1794.	
Door de Univ. aanvaard tot het Doctoraat 11 April. 1794.	
Missionaris in Frankrijk. . . . .	1794.
Rector Magnif. aan de Univ. te <i>Leuven</i> . . . . .	1794.
President in St. <i>ANNA</i> -Collegie. . . . .	1796.
President en Prof. in het Seminarie van 's <i>Bosch</i> , aldaar geopend 29 Jan. 1798 te <i>Herlaar</i> 29 Jan. 1799.	
Verbannen en in gevangenis te <i>Megchelen</i> en te <i>Dion</i> 15 Junij 1812 -- 22 Februarij. . . . .	1814.
Overleden in het Seminarie den 10 Junij . . . . .	1834.

*Ik heb mijnen loop voltrokken, het geloof bewaard.*  
2 *TIM. H. IV. v. 7.*

*Mijn Vader! mijn Vader! Israëls wagen & zijn  
Voerman! IV. BOEK DER KON. II. II. v. 12.*

*De wijsheid . . . begeleide Hem langs rechte wegen,  
en toonde Hem het rijk Gods, en gaf Hem de weten-  
schap der Heiligen: zij verheerlijkte Hem in zijne  
moeijelijkheden en volmaakte zijne werken.*

*BOEK DER WISN. H. X. v. 9. 10.*

*Uitvaart en lijkrede in 't Seminarie 20 Junij 1834 te 10 ure.*

*Te 's Bosch bij C. VAN GEMERT en ZONEN.*

*L. van Herlaar*