



In dankbare herinnering aan

Franciscus Johannes Golbach
Frans

Echtgenoot van

Geertruida Johanna Roetenberg

Geboren te Agelo op 1 oktober 1929

Overleden te Enschede op 3 juli 2001

Begraven te Ootmarsum op 7 juli 2001

Na zij enige en tevens laatste kortstondige opname in het ziekenhuis hadden wij niet verwacht dat hij zo plotseling van ons zou heengaan.

Als man, vader en opa ging in de eerste plaats zijn zorg uit naar zijn vrouw en (klein)kinderen voor wie hij, met name in de laatste weken, tot het laatste moment geprobeerd heeft alles te zijn. Hij had in niet mindere mate aandacht en warmte voor anderen. Je klopte bij hem nooit vergeefs aan.

Na een intensieve maar fijne tijd bij de Grolsch kon hij gaan genieten van zijn vrije

tijd. Hij hield van de natuur. Hij hield van zijn tuin rondom het huis, waarin hij uren kon doorbrengen. In zijn liefde voor het stekken en kweken van fuchsia's kon hij deze zaken combineren en ondervond hij de ontspanning die hij nodig had.

Wij moeten helaas te vroeg afscheid nemen van iemand met een sterke persoonlijkheid. Dankbaar was hij voor alles wat hem het leven bood: elke nieuwe dag, een hechte familieband, de gezelligheid van anderen en alles wat de natuur hem bood.

*de bloemen glimlachen
de vogels fluiten
de zon schijnt
en het wordt stil*

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa.

Familie Golbach