



energie om te leven. De omgang met haar patiënten en vooral de herwonnen zelfstandigheid deden mama zichtbaar goed.

Jeroen ging op een gegeven moment het huis uit en enkele jaren later Marit, wat voor haar heel moeilijk was, maar wel duidelijk maakte dat ze nog meer op eigen benen moest staan. De laatste jaren vond zij steeds meer het geluk terug, en na de magere jaren waren nu de vette jaren aangebroken. Ze deed weer de dingen waar ze als levensgenieter zo van hield.

Aan de herwonnen zelfstandigheid kwam plotseling een einde. Begin november werd bij mama een hersentumor ontdekt. Eerst leek een operatie de toestand te verbeteren. Toen dit al snel weer verslechterde, hoopten wij op de effecten van bestraling. Helaas verslechterde mama's conditie stap voor stap, waarbij wij wel tot het laatste moment intens contact met haar hebben gehad. Op vrijdag 9 maart 2001 hebben wij in intieme kring afscheid van mama genomen.

Jeroen en Marit
15 maart 2001

Herinnering aan

**Wilhelmina Johanna Elizabeth Maria
Goldschmidt
Willemien**

Geboren: Enschede, 25 maart 1944

Overleden: Dieren, 9 maart 2001

Mama werd geboren in Enschede in het laatste oorlogsjaar. Samen met haar broer Joost en haar ouders woonde zij in een gezellige buurt in Enschede. Toen ze een jaar of twee was, werd haar vader voor militaire dienst uitgezonden naar Nederlands Indië en kwam toen mama vijf jaar oud was terug in het gezin. Een gelukkige vroege jeugd, met al haar vriendinnetjes en veel buitenspelen.

Via de meisjesschool naar de HBS, waar zij als één van de weinige meisjes de HBS-B opleiding afrondde. Ze koos daarna voor de opleiding fysiotherapie, die zij ook in Enschede volgde. Mam greep de mogelijkheid aan om stage te lopen in Finland, waar zij ervaring op deed op het gebied van hartrevalidatie. Deze periode heeft een grote indruk achtergelaten op mama. Naast

haar studie genoot zij van vakanties met vriendinnen, van het hockeyen en van het onbezorgde leventje.

In die tijd ontmoette zij Gerhard, onze vader, die studeerde aan de UT, met wie zij in 1972 trouwde. Samen verhuisden zij naar Drunen, in Brabant, waar zij na een tijdje hun eerste huis kochten. In 1975 werd Jeroen geboren. Marit werd in 1978 geboren in Dieren, waar onze vader en moeder inmiddels naar toe verhuisd waren. In Dieren richtte mama zich volledig op onze opvoeding en heeft zij haar beroep als fysiotherapeute even laten rusten. Verder hield zij zich bezig met schilderen en vol enthousiasme met haar grote passie tuinieren. Met het hele gezin op vakantie naar Cadzand, gezellige dingen doen in het weekend, kortom fijne gezinsjaren.

Aan deze periode kwam een eind toen begin jaren '90 onze ouders gingen scheiden. Een nare periode voor iedereen, en zeker ook voor mama die het hier erg moeilijk mee heeft gehad. Op eigen kracht en met steun van vriendinnen vond zij uiteindelijk een baan in Duitsland als fysiotherapeute. Deze baan gaf mama weer stabiliteit en