



Dank, goede vrienden, voor al het mooie
dat wij samen beleefd hebben.



Dankbare herinnering aan
JOHANNES HENRICUS GOORHUIS

sinds 11 november 1964 weduwnaar van
Berendina Hendrika Lankamp

Geboren te Zenderen op 11 mei 1900 is hij na een welbesteed leven, gesterkt door het sacrament van het H. Oliesel, op 2 jan. 1982 in het R.K. Ziekenhuis van Hengelo rustig in de Heer ontslapen. Op 6 jan. is hij begraven op het R.K. Kerkhof te Zenderen.

Zijn hele leven heeft hij op dezelfde plaats aan de Hertmerweg te Zenderen gewoond, vlak bij Gods mooie natuur, die hij als landbouwer mocht bewerken.

Hij was een zeer gelovig en godvruchtig man, die God niet alleen in de kerk kon vinden, maar ook in zijn werk.

Hij hield van werken; tot kort voor zijn dood kon men hem nog geregeld op de trekker bezig zien met het omploegen van het land of met ander werk op de boerderij.

Hij stond bekend als een harde werker, die goed was voor zijn medemens. Hij werkte niet voor zichzelf, maar voor anderen. Eerst voor zijn gezin, later, toen hij het bedrijf had overgedaan aan zijn zoon, bleef hij toch steeds beschikbaar om te helpen.

Helpen lag in zijn aard. Veel mensen in de buurt heeft hij met liefde de helpende hand geboden toen hij de beschikking had gekregen over paarden en landbouwmachines.

Het overlijden van zijn vrouw in 1964 heeft hem bijzonder aangegrepen. Hij was een gevoelige man, die dit verlies eigenlijk nooit te boven is gekomen. Hij hield bijzonder veel van haar.

Zijn kinderen en kleinkinderen, die hem allemaal ook zeer dierbaar waren, zullen hem blijven herinneren als de goeie zachte opa, die niemand kwaad zou doen.

Na een operatie in het ziekenhuis, vanwege ondragelijke pijnen, toen het erop leek dat alles weer goed zou komen, is hij onverwacht, maar niet onvoorbereid, al slapend overgegaan naar dat andere, betere leven.

We mogen erop vertrouwen dat hij nu weer met zijn vrouw verenigd is, die hij hier zo zeer miste.

Moge hij met haar leven in de vreugde van de Heer.

Voor uw meeleven met het plotselinge overlijden van vader en opa, betuigen wij U onze hartelijke dank.

Familie Goorhuis, Zenderen.