



In dankbare herinnering aan

EGBERDINA MARIA GOOSEN

Diny

Echtgenote van

Wilhelmus Arnoldus Jacobus Klatt

Diny is op 4 juni 1930 in Kampen geboren en is op 30 oktober 2013 in het Leonardus Hospice te Hengelo overleden. Tijdens de uitvaartviering in de Thaborkerk op 5 november hebben we afscheid van haar genomen en haar daarna begeleid naar het crematorium te Usselo.

Ma stond op jonge leeftijd al op eigen benen en een advertentie in het kamper Weekblad resulteerde in een sollicitatie, waarna ze aangenomen werd als kinderverzorgster in een herenhuis in Den Bosch. Het was het begin van een tijdperk waarin zij als echtgenote, (schoon)moeder, (overgroot)oma haar geluk, hoop en liefde kreeg en met iedereen deelde. Blij was ma dat ze in 2012 haar eerste darmoperatie goed had doorstaan en weer groen licht kreeg om door te gaan met haar leven. "Ik kijk nu nog maar korte momenten vooruit en geniet van elke dag die me nog gegeven is" waren toen haar woorden. Sterk, positief en altijd sociaal betrokken ging ze door en het zijn ook de eigenschappen die zij aan haar kinderen en (achter)kleinkinderen heeft doorgegeven. Vol trots, blijdschap en heel gelukkig heeft ze samen met Wil haar 60 jarig huwelijk mogen beleven en tezamen

met haar gezin en familie gevierd. Niemand kon voorzien dat haar ziekte weer zo snel terug zou komen. Weer ging ze de strijd aan en maakte van elke ziekenhuis bezoek een gezellig uitje met een stukje brood met een kroket. Ma bleef genieten van wat ze nog had en wat ze nog kon. Ze laat nu een lege plaats achter, niet alleen binnen haar gezin maar ook in haar familie en vriendenkring. Iedereen die haar gekend heeft zal haar missen. Ze was lang actief en houdt van een goed verzorgde liturgie en heeft daar zelf jarenlang met het dameskoor aan meegewerkt. Nu wij haar in dit leven uit handen moeten geven, willen wij haar beeld en haar naam levend houden te midden van ons.

*"Wie geurige rozenolie wil bereiden
Hij plukt de roos en kneust de blaadjes stuk:
Er is geen liefde denkbaar zonder lijden,
En pijn is vaak de prijs voor het geluk."*

*"Het diepste verdriet wordt zo dikwijls verzwegen,
Voor het diepste geluk schieten woorden tekort;
Wij zijn met ons diepste verlangen verlegen
Waar 't liefste bezit slechts herinnering wordt."*

De familie dankt u hartelijk voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en trotse (overgroot)oma.

Wil Klatt

Kinderen en (achter)kleinkinderen