



In liefde willen wij blijven gedenken

## Maria Elisabeth Johanna Stroink-Goossen

Ze werd geboren in Enschede op 23 december 1937. Na een geduldig gedragen ziekte, waarin ze gesterkt werd door het Heilig Sacrament der Zieken, is ze ondanks haar wilskracht en levenslust op 2 juli 2011 overleden. Haar uitvaartdienst was op 7 juli 2011 in de Mariakerk te Oldenzaal. Daarna hebben we haar ter ruste gelegd op de begraafplaats in Oldenzaal.

Marietje groeide op samen met 3 broers in Enschede op de boerderij van haar ouders. Ze ging later werken in de textiel bij Masselink waar ze achter de naaimachine zat. Toen leerde ze Gerrit kennen en 45 jaar geleden op 21 mei 1966 trouwden ze en kregen twee zoons. Ze woonde na haar huwelijk in Oldenzaal. Het belangrijkste in haar leven was te zorgen voor haar man en kinderen. Ze stond altijd met daad en advies klaar. Toen ze begin 40 was heeft ze pas haar rijbewijs gehaald en toen konden we rond toeren. Ook ging ze later met pa met de bus naar Oostenrijk waar ze ook van genoot. Toen ze ziek was hebben we ook nog tripjes naar o.a. Gent en Volendam gemaakt waar ze ondanks dat ze niet zo goed meer kon toch van kon genieten.

In februari 2007 werd ze getroffen door een hartstilstand en na reanimatie en een verblijf van 3 maanden in het ziekenhuis kwam ze weer thuis. Ze had enkele omlleidingingen en een pacemaker gekregen en er waren twee tenen afgezet. Nadat ze hier langzaam van herstelde werd ze eind 2009 weer ziek. Eerst werd er gezegd dat er niets aan te doen was maar later bleek dat ze toch nog kon worden geopereerd. Dit greep ze met beide handen aan en de tumor werd verwijderd. Helaas waren er ook uitzaaiingen in de lever die niet konden worden verwijderd. Wel was er een chemokuur waarmee ze een kans had dat ze nog wat langer kon leven. Met haar levenslust en wilskracht greep ze die strohalm ook. Na een ongelijke strijd heeft ze ons toch moeten verlaten. We hebben haar tot het allerlaatste thuis met ons drieën kunnen verzorgen waar ze erg blij mee was.

We willen ook namens Marietje iedereen bedanken voor het medeleven en de belangstelling die we kregen tijdens haar ziekte.

*Ze putte daar veel kracht uit.*

Ook voor uw deelneming na het overlijden van mijn zorgzame vrouw en onze moeder danken we u hartelijk.

Gerrit, Ronald en Jeroen