



**TER GEDACHTENIS**

Bid voor de ziel van zaliger

**MARTINUS JOSEPHUS  
HENRICUS GOOSSEN,**

lid van de Voortplanting des Geloofs,  
geboren te Tilburg 1 Juni 1901 en overleden  
te Boxtel, gevallen als slachtoffer van zijn  
plicht in den nacht van 22 Juni 1943, voor-  
zien van de laatste H.H. Sacramenten.

Echtgenoot van

**MARIA CHRISTINA VAN ERP.**

Roem, o mensch, niet op den dag van morgen,  
want de dood komt als een dief in den nacht. Leef  
altijd zoo, als gij bij uw dood wenscht bevonden te  
worden.

Hij was waarlijk een van de kinderen van ons volk:

Goedhartig en bereidvaardig tot alle hulp, zoo is  
hij ook gevallen in onzelfzuchtige dienst voor de  
gemeenschap.

Zelf levensblij bracht hij graag vreugde in het  
leven van anderen.

In het uur van gevaar bezat hij den moed tot  
zijn plicht.

Voor alles en onvoorwaardelijk wilde hij den  
vrede met God niet missen. God zij gedankt voor  
het uur van zijn genade.

Hoe gerechtvaardigd de droefheid dan ook zij om  
zijn plotseling verscheiden, een goed mensch blijft  
onder ons in goede herinnering leven. Hij is uit het  
leven weggerukt, maar niet uit ons leven. Wij allen  
bidden hem toe: Gods vrede zij uw eeuwig loon.

Dierbare vrouw, ik dank u voor al uw liefde en  
goedheid, welke ons beider leven gelukkig maakte.  
Wat God doet, is welgedaan. Hoe zwaar u de be-  
rusting vallen moge, vertrouw op God. En bidt voor  
mij, gij en allen, die mij dierbaar waren.

Mijn Jesus, barmhartigheid.