



Diny ter Denge - Gorkink

* 29 november 1935

† 12 mei 2017

*Je wereld werd steeds kleiner
de deur ging langzaam dicht
iedere dag toch verder
jouw reis naar het eeuwige licht
Zoveel vragen zonder antwoord
wat ging er in je om?
Niemand kan het nog vertellen
alleen God die weet waarom*

In dankbare herinnering aan

Diny ter Denge – Gorkink “Zus”

sind 2003 weduwe van Herman ter Denge

Diny is geboren 29 november 1935 in Epe (Gelderland).
Na getroost en gesterkt te zijn door
het Sacrament der Ziekenzalving op 28 april 2017
is ze op 12 mei 2017 in de Tiekierhook te Overdinkel
overleden.
Na de uitvaartplechtigheid in de
H. Gerardus Majella kerk te Overdinkel, hebben wij
haar bij haar man te ruste gelegd
op de naast gelegen begraafplaats.
Ma was een lieve en zorgzame vrouw, die altijd klaar
stond voor haar gezin.
Ze was een krachtige en energieke vrouw.

Hierdoor gaf ze energie en vreugde aan de mensen om
haar heen. Daarnaast was het geloof een steun voor haar,
waarbij Maria een speciale plaats innam.

Samen met pa heeft ze haar leven lang hard en met
plezier gewerkt op de boerderij in Overdinkel.
Na het overlijden van pa heeft ze de kracht gevonden om
door te gaan.

Ma was gastvrij, ze hield van gezelligheid zoals onder
andere familie bezoeken.
Ze beleefde vreugde aan haar kleinkinderen,
vooral het oppassen bij de kleinkinderen thuis vond ze
geweldig. Helaas ging haar lichamelijk gesteldheid
achteruit. Later ook geestelijk en werd de ziekte
Alzheimer vastgesteld.
Deze ziekte kreeg haar in haar greep.
Wij raakten haar hierdoor langzaam maar zeker verder
kwijt.

Lieve ma en oma,
wij hadden je nog graag wat langer in ons midden gehad,
maar dat mocht niet zo zijn.

Bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven en geleerd en
voor de mooie jaren die wij samen hebben doorgebracht.

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte
van onze moeder en oma en uw medeleven
na haar overlijden zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderen

Mei 2017