

O GOEDE EN LIEVE JESUS
 IK KNIEL IN UWE TEGENWOOR-
 DIGHEID NEDER, EN BID EN SREEK
 U MET AL DE KRACHTEN MIJNER ZIEL,
 OM IN MIJN HART DE LEVENDIGSTE
 GEVELENS VAN GELDOF, HOOP EN
 LIEFDE TE WILLEN PRENTEN, EEN
 WAAR BERDOEW OVER MIJNE MISSLAGEN
 EN EEN VASTEN WIL OM ER MIJ VAN
 TE BETEREN, TERWIJL IK IN MIJ-
 ZELVEN OVERWEEC EN IN MIJN
 GEEST UWE VIJF WONDEN MET
 GROOTEN EERBIED EN SMART
 AANSCHOUW, DEZE VOORZEGGENDE
 WOORDEN VOOR DOGEN HEBBENDE,
 DIE DE H. KONING DAVID REEDS
 VAN U, O GOEDE JESUS VOORSPELDE.

„Zij hebben mijne handen
 en voeten doorboord, en zij
 hebben al mijne beenderen
 geteld.“ Ps XXI. 17. 18.

Volle aflaat voor de over-
 ledenen als men bovenstaand
 gebed na vooraf gebiecht en
 gecommuniceerd te hebben,
 voor een Kruisbeeld bidt, met
 bijvoeging van een ander gebed
 tot intentie van Z. H. den Paus.

(DECREET van Z. H. Pius VII. 18. 18. 18.)

Men voldoet aan de laatste voor-
 waards van het Decreet door vijf
 Onze Vaders en vijf Wees Gegroeten
 of andere dergelyke gebeden, tot
 intentie van den H. Vader te bidden.



Bid voor de Ziel van Zaliger
GERHARDUS GORKINK,

echtgenoot van

Johanna Harpers,

overleden te Haaksbergen den 12 September 1909
in den ouderdom van 76 jaren en den 16en
daaraanvolgende begraven op het R. K.
Kerkhof aldaar.

Zie de Heer heeft mij geroepen, ik ga in de volheid mijner jaren u voor naar de poorten des grafs. Ik heb ellendige maanden gehad en droevige nachten geteld; waarom was mijne smart langdurig en mijne kwaal ongeneeslijk. Omdat Gij o Heer hebt gehandeld volgens Uwen Wil, daarom heb ik met geduld al het lijden verdragen en ben met het volste vertrouwen op den Heer gestorven. Mijne echtgenoot, als gij treurt over mij, troost u dan met het woord der H. Schrift: God is getrouw, werp uwe zorgen op Hem, Hij laat niet toe dat iemand boven zijne krachten beproefd worde. Vergeet mij niet, maar bid voor de rust mijner ziel.

Dierbare kinderen bidt allen voor mij, bemint elkander zoo ik u bemind heb en eert uwe moeder al de dagen uws levens, dan zult gij zeker eenmaal met mij in den hemel vereenigd worden.

Dierbare kleinkinderen vergeet mij niet in Uwe gebeden als gij tot de jaren van verstand zult gekomen zijn. Bloedverwanten en bekenden komt mij door Uwe gebeden te hulp, opdat mijne ziel weldra in vrede ruste.

O zoete Jesus, wees mij niet een Rechter maar een Zaligmaker.

Zoet Hart van Jesus wees mijn heil!

ONZE VADER. — WEES GEGROET.