



In dankbare herinnering  
Bertha Everista ten Dam - Goselink  
sinds 14 april 1989 weduwe van Bernardus  
Johannes Wilhelmus ten Dam

Onze moeder werd geboren op  
24 oktober 1921 te Stepelo. Ze is overleden  
op 29 november 2007 te Hengelo. We hebben  
op 4 december afscheid van haar genomen  
tijdens de uitvaartviering in de H. Blasiuskerk,  
waarna we haar te ruste hebben gelegd naast  
vader op het parochiële kerkhof te Beckum.

Moeder was de zevende in een gezin van negen kinderen. Al op zeer jonge leeftijd moest ze haar ouders missen. Ze had 3 broers en 5 zussen, waarvan er later 3 voor een kloosterleven kozen. Zelf bleef ze na school eerst thuis meehelpen, en heeft daarna 3 jaar lang haar zus Riek in Groenlo voortgeholpen. In 1950 trouwde ze met vader en gingen ze bij ten Dam inwonen, waar toen ook nog opoe, opa en tante Marie woonden. Dat was vast niet altijd even gemakkelijk. Samen kregen ze 6 kinderen. Het was een tijd van hard werken, in huis en op de boerderij. Omdat de gezondheid van vader soms te wensen overliet kwam er een vaste knecht "oonze Gerard". Ook voor hem was er zelfs tot aan zijn dood plaats in het gezin. Na het overlijden van vader en later Louis was ze de gelovige vrouw die veel verdriet alleen verwerkte, maar ook weer gewoon doorging.

Ze vond het fijn dat Fons toen nog thuis was en dat Frans en Agnes de boerderij voortzetten. Ze was zuinig en vroeg weinig voor zich zelf; "dat hoof toch nich" hebben we vaak gehoord. Ze kon zich prima alleen vermaken, vele bibliotheekboeken heeft ze gelezen, ontelbare sokken gebreid. Ze genoot altijd van bezoek van kinderen en kleinkinderen, met name Nicole en Marloes kwamen dagelijks over de vloer, vertelden nieuwtjes, betrokken oma overal bij of gingen een eindje wandelen. Ze had een ruime belangstelling voor iedereen, in de buurt, bij de bejaardensoos en vooral de laatste 1,5 jaar was Zorgboerderij Knippert een mooie invulling van de dinsdag. Graag ging ze naar de kerk en was later blij met de kerktelefoon, vele diensten heeft ze geluisterd. Haar wens was zolang mogelijk thuis te blijven wonen, genietend van alles om haar heen. Met de goede zorg van Frans en Agnes en hulp van de Thuiszorg is dit gelukt.

Zoals ze altijd was, zacht en kalm, zo is ze ook van ons heengegaan.

Moeder en oma bedankt.

Wij danken u oprecht voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden van onze lieve moeder en oma.

Kinderen en kleinkinderen

Beckum, 4 december 2007