

Ter-dankbare herinnering aan

MARIA GESINA GOSEMEIJER

weduwe van

Gerhardus Bernardus Heerink

Zij werd geboren te Denekamp op 9 april 1895. Zij stierf op 15 april 1985. Na de Uitvaartmis op 18 april 1985 werd haar lichaam begraven op het kerkhof in haar woonplaats Beuningen (Ov.).

Goede Vader, met bijzondere voldoening heb ik juist mijn 90ste verjaardag gehaald en gevierd. Bewust heb ik de gelukwensen van mijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen in ontvangst genomen. Ook heb ik bewust mijn Pasen gevierd en mijn trouw aan U voor het laatst hernieuwd. Mag ik nu uw zoon nazeggen: "Mijn levensweg heb ik voltooid; Vader, in uw handen leg ik mijn geest."

Nu ik op die 90 jaren terugkijk moet ik bekennen, dat niet ik de hoofdpersoon ben, maar dat uw Hand mij heeft geleid. Het was een hele opgave om 14 kinderen groot te brengen; maar het was een nog grotere opgave om één van hen af te staan; dat voelde ik vooral toen ik Herman moest missen. Wanneer het leven een beetje

jukt, wil je graag je eigen ervaring aan anderen overdragen; ja, meer sturen dan laten groeien. Het leven is een leerschool. De hand van God werkte in de kinderen, vooral toen Vader in 1961 stierf; die hand van God werkte bijzonder in Truus; zij hield Zijn hand en mijn hand vast. Toen 9 jaar geleden mijn gezondheid ernstig gebroken werd, nam Truus mij op als één van haar kinderen; haar kinderen werden zelfstandig; ik werd hulpbehoevend; zij had geen 6 maar 7 kinderen; dit laatste kind gaf haar de meeste zorg; Truus, met Bernard en je kinderen ben ik jullie zeer dankbaar voor jullie hartelijkheid. Ik was net als een kloek op eieren. Ik kon niet lang van huis zijn. Ik was het liefst op mijn eigen nest.

Beste allemaal, Gods zegen op jullie verdere levenweg.

Voor uw blijken van belangstelling onderzonden na het overlijden van onze lieve moeder, behuwd- groot- en overgrootmoeder, zeggen wij U hartelijk dank.

Familie Heerink

Klein- en achterkleinkinderen

Beuningen, april 1985