



†

HENDRIKUS ANTONIUS GOSENSHUIS

Echtgenoot van

Helena Maria Catharina Cremers

Geboren 16.02.1921

Overleden 24.09.1998

"Als je je dierbare verliest"

Als je je man verliest aan de dood:

de man op wie je kon rekenen

bij wie je veilig was,

die zich in jou interesseerde.

Je man en vader met wie je praten kon

en van mening verschillen,

om zo je eigen weg te vinden

je eigen mening te vormen.

Als je je man of vader verliest aan de dood:

dan kan bijna niemand je zeggen

hoe dat voor je is,

hoe koud het in jezelf kan zijn,

hoe verlaten je je kunt voelen.

Voor anderen gaat het leven door,
ze denken dat ook jouw leven zó doorgaat,
maar je leeft nu anders, alsof het niet echt is.
Je bent ineens in een ander land gekomen.
Je kunt nog nauwelijks woorden vinden voor
wat je voelt.

Als je je man, vader of opa verliest aan de
dood:

Je zou hem nog even willen spreken,

je zou hem willen schrijven,

hoe het met je gaat,

hoe je hem mist.....

Je zou hem willen schrijven en zeggen,
nog zoveel.....

Dag lieverd, dag pa, doe! opa,

Lenie-Gertrud-Martin-Ine-Daan-Evelien