



Johannes Gerhardus Maria Gosselt

Hans

echtgenoot van Anny Gosselt – Kleisman

Hans werd op 25 mei 1941 geboren als oudste zoon in een gezin van tien kinderen, waardoor hij al op jonge leeftijd leerde om hard te werken. Hans hield van de natuur. Alles wat groeide en bloeide had zijn belangstelling. Elk vrij moment was hij dan ook op de boerderij in de Beekhoek te vinden om te helpen.

Hans was een harde werker. Voor zijn gezin was nooit iets te veel. In de eerste jaren werkte hij in Duitsland. Tegelijkertijd bouwde hij samen met zijn vrouw Anny het huis aan de Kerkstraat. Ze kregen vier kinderen, waar hij zo geweldig trots op was. Na een kort verblijf in Lonneker keerde hij terug naar Glanerbrug. Het dorp waar hij geboren was en zo ontzettend veel van hield.

Hans was een Glanerbrugger in hart en nieren. Veel van zijn interesse in de geschiedenis van het dorp en haar bewoners kon hij kwijt bij de Historische Kring, waar hij zo'n hartstochtelijke band mee had. Ook het Rooms Katholieke kerkhof werd een belangrijk deel van zijn leven en is Hans veel dank verschuldigd. Elke dag liep Hans samen met Vera naar het kerkhof. En tot het laatst kwam hij op tegen het onrecht dat in zijn ogen zijn dorp werd aangedaan.

De laatste jaren waren vooral de kleinkinderen een grote bron van vreugde in zijn leven. Hij was altijd te vinden in zijn tuin, die hij Mio Paradiso noemde. Zijn verzameling Brugmansia's was indrukwekkend. Hij wist hier alles van.

Na een jaar van leven tussen hoop en vrees, van ziek zijn en niet meer beter mogen worden is Hans omringd door zijn gezin op 18 december overleden.

Voor uw bliken van medeleven, ontvangen na het overlijden van Hans betuigen wij u onze oprechte dank.

Good goan!