



ZALIG ZIJN
DE DOODEN
DIE IN DEN HEER STERVEN...

Kempes

Gedenk in Uw gebeden de Ziel van Zaliger

Maria Antonia Klein Gunnewiek

echtgenote van

Johannes Henricus Wilhelmus te Braake

geboren te Beltrum den 5en Februari 1918; na voorzien te zijn van de H. H. Sacramenten der Stervenden, overleden in het St. Vincentius Gasthuis te Groenlo den 26en October 1949 en den 31 October d. a. v. op het R. K. Kerkhof te Beltrum begraven.

Goede Jezus, nu ondervinden wij, hoe moeilijk het soms kan zijn, om het gebed goed te bidden, dat Gij ons geleerd hebt: „Onze Vader, die in den Hemel zijt, Uw Wil geschiede op aarde zoals in den Hemel!”.

Met diepe droefheid in ons hart staan wij bij dit sterfen! Zij was nog zo jong en het huwelijksgeluk nog zo kort. Kalm en niets vermoedend ging deze jonge echtgenote langs den rustigen weg, totdat opeens de dood haar deed vallen. En met haar is de zorgende en offerende liefde aan den echtgenoot ontnomen. Het zou niet te dragen zijn, als wij niet wisten, dat ook de dood een bode is van Gods H. Wil. En daarom buigen wij eerbiedig en berustend het hoofd voor Hem, die heerscht over leven en dood.

Dierbare echtgenoot, zwaar is het offer, dat God van u vraagt. Gaarne was ik bij u gebleven; maar voor de H. Wil en voor de roepstem van den Goddelijken Meester ben ik bezweken. Wil niet wenen, als zij, die geen hoop hebben en zoek uw kracht bij den goeden God. Zie in alles Gods Hand! Wat Hij doet, is goed gedaan.

Blijf nu bidden voor mij! En gij, mijn Vader en Moeder, familie, vrienden en bekenden, het valt mij hard, van u te moeten scheiden. Blijft mij in liefde gedenken en bidt voor mij. In den Hemel blijf ik voor u bidden!

Mijn Jezus, barmhartigheid (300 d. aflaat)

Zoete Heer Jezus, geef Haar de Eeuwige rust! 300 d. afl.

ONZE VADER en WEES GEGROET

G. A. Scharenborg, Koster, Beltrum