



*Een moeder sterft altijd te vroeg al wordt zij nog zo oud
Je bidt dat God haar sparen zal omdat je van haar houdt
Maar als de jaren knellen gaan, zij ziek wordt moe en oud
Bid je dat God haar halen zal omdat je van haar houdt.*



In dankbare herinnering aan

Margit Koertshuis-Gaitz

Op 11-jarige leeftijd is moeder met een kinderporganisatie vanuit Hongarije naar Nederland gekomen. Voor haar zou dit een vakantie zijn. Het was net na de eerste wereldoorlog, haar vader was gesneuveld. Moeder wist toen nog niet dat ze haar moeder broers en zusters nooit meer terug zou zien. Ze werd als een pleegkind opgenomen op een boerderij in Lonneker waar ze hard heeft moeten werken. Toen ze later verkering kreeg met pa, is ze in de tweede wereldoorlog getrouwd. Samen kregen ze vier kinderen en acht kleinkinderen. Ze leefde voor haar gezin. Moeder was bijna 40 jaar getrouwd toen pa overleed. Haar kleinkinderen waren haar alles. Elk proefwerk, tentamen of examen, bij moeder brandde een kaarsje en ze bad voor hen. Toen pa was overleden heeft ze maar kort alleen kunnen wonen, omdat ze bang was geworden door een inbraak bij haar buurvrouw. Daarna heeft moeder 15 jaar op de "Molenkamp" gewoond. Ze heeft daar gelukkige jaren beleefd. Tot ze

ziek werd in 1997. Door de chemokuren die goed aansloegen heeft ze nog zo lang bij ons kunnen zijn. Op een gegeven moment had ze zoveel verpleging nodig, dat ze niet meer op de "Molenkamp" kon blijven en is ze opgenomen in het VTO in Losser. Gelukkig voelde ze zich daar snel thuis en is ze liefdevol verpleegd. Al vinden wij allemaal dat ze de laatste jaren veel geleden heeft, moeder heeft nooit geklaagd over haar ziekte. Als wij vroegen had ze nooit pijn. Ze vroeg altijd hoe is het thuis. Als we weg gingen "groetjes thuis". Gelukkig heeft ze nu de rust gevonden en is ze bij pa en onze Lieve Heer waar ze zo naar verlangde.

Moeder bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder en oma zeggen wij u oprecht dank.

De kinderen en kleinkinderen.