

Houd in vrome gedachtenis

Johanna van Galen

echtgenote van

Petrus Johannes Fischer

Zij werd geboren in Enschede op 8 juli 1917. Gesterkt door de Sacramenten der zieken, stierf zij op 7 januari 1977. Op dinsdag 11 januari hebben haar familieleden, na een Eucharistieviering in de St. Martinuskerk te Losser, haar lichaam ter ruste gelegd op het Katholieke kerkhof in Losser, daarbij vertrouwend op de Belofte van Jezus over Opstanding en eeuwig leven.

Moeilijk is het, afscheid te moeten nemen van iemand, die zo voor iedereen klaar stond, als onze moeder en echtgenote deed: Een liefdevolle band in het gezin, een ijverig verzorgster van de Sacramentskerk, een gulle gastvrouw voor bezoekers, iemand, die met de nood van iedereen meeleeftde.

Troost voor ons allen is, dat we in haar zo duidelijk het voorbeeld van de Heer Jezus herkennen, Die gezegd heeft: „Wat ge voor de geringste van de mijnen gedaan hebt, dat hebt ge voor mij gedaan” en: „Neemt nu bezit van het Rijk, dat van de grondvesting van de wereld voor U is bereid in het Vaderhuis”.

Lieve man en kinderen en kleinkinderen. Veel

dank voor jullie goede zorgen voor mij, vooral in de laatste maanden. Houdt in jullie gedachten de woorden, die ik sprak, maar ook het voorbeeld, dat ik jullie gaf. En weest goed voor elkaar. We zien elkander weer.

Heer Jezus, geef haar nu de rust en vrede, waarvoor haar tevoren soms de tijd ontbrak.

Voor uw medeleven en belangstelling bij het overlijden van mijn lieve vrouw, onze onvergetelijke moeder en oma, betuigen wij u onze welgemeende dank.

P. J. FISCHER

Kinderen en kleinkinderen