

Ter dankbare herinnering aan
ADRIANA IDA VAN GIERSBERGEN

echtgenote van
Theodorus Duijf

geboren 16 januari 1891 te Loon op Zand, na een geduldig gedragen lijden, voorzien van de H. Sacramenten der zieken, te Tilburg overleden 22 mei 1970. Na de plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Willibrordus te Tilburg op 27 mei, werd haar lichaam te rusten gelegd op het r.-k. kerkhof aldaar.

Wat waart Gij goed, o Heer, om ons zulk een goede, zorgzame en wijze echtgenote en moeder te geven. Nu zijn wij bedroefd, doch wat ons bovenal moet troosten is de levendigheid van haar geloof. Een moeder is gestorven: geëerd door haar kinderen, omdat zij voor hen was vol toewijding en grote bezorgdheid. Zij was voor hen de liefde, de tederheid en zachtmoedigheid. Hierdoor heeft zij haar gezin op flinke wijze verzorgd. In haar ziekte leefde ze nog in alles mee: steeds kwam haar bezorgdheid voor anderen op de voorgrond. Zij was alles voor allen. Tijdens haar zwakte van de laatste jaren had zij een zeer goede oppas van haar man. „Steeds stond je voor mij gereed. Je was 'n goede en trouwe man en vader. Hartelijk dank voor al de zorgen, die je aan mij hebt besteed. Ook Ame'berga hartelijk dank voor je bijzondere zorg in mijn laatste weken. Moge je ervoor gezegend worden in je

gezin, je man en kinderen, die de vreugde waren in mijn oude dag.”

Met fierheid en blijdschap mag zij opzien naar haar levenswerk. God, die al het mooie en het goede kent, zal met behagen kijken naar het leven van deze goede en eenvoudige moeder. Eenvoud sierde haar zó, dat ze niets voor zich zelf verlangde. Moeder was zeer godsdienstig. Uit haar gezin zijn vier kinderen naar het klooster gegaan, waaronder twee priesterzonen. Haar dagelijkse gang naar de kerk heeft daar zeker invloed op gehad. „Moeder, wij danken U voor de vele blijken van genegeheid, die wij van U mochten ontvangen.” De dankbaarheid die zij verdient, kan zich het best tonen door goed te zijn voor e'kaar, zoals zij goed was voor allen. Wij bidden samen: „Heer, geef haar de eeuwige rust. Dat God ons zegene.”

Voor de vele blijken van medeleven en belangstelling, ondervonden bij de ziekte en het overlijden van onze dierbare echtgenote, moeder, behuwd- en grootmoeder, zeggen wij U hartelijk dank.

Th. Duijf,
kinderen en kleinkinderen

TILBURG, 27 mei 1970