



Ter nagedachtenis aan

Frans Giesen

weduwnaar van Diny Gebbink

Geboren te Lichtenvoorde 16-11-1927 en na een kortstondige ziekte overleden op 15-08-2001 in het SKB te Winterswijk.

Vader komt uit een groot gezin van tien kinderen.

Na zijn schooltijd was hij werkzaam bij de klompenmakerij Steentjes. Hier heeft hij ± 25 jaar gewerkt.

Op 22-12-1956 is hij getrouwd met moeder. Ze woonden toen bij de ouders van moeder in. Ze kregen vier zonen. Zijn hobby was het houden van mestkuikens. Na ± 10 jaar zijn ze verhuisd naar de woning waar vader tot het laatst toe heeft gewoond.

Vader was erg handig, klussen deed hij met veel plezier, ook voor anderen. Later was hij werkzaam bij Mols. Hij was heel kundig in zijn vak, het polijsten van koper. Ook was hij heel wat uren bezig met het onderhouden van de tuinen van scholen in Lichtenvoorde. Helaas is moeder erg jong gestorven maar hij heeft zich al die tijd goed kunnen redden. Alhoewel hij het er wel erg moeilijk mee had. De manier waarop hij hier mee om kon gaan dwingt bij ons veel respect af.

Gelukkig heeft hij de laatste jaren veel gezelligheid en steun gevonden bij z'n zusters. Hij genoot hiervan met volle teugen. Hij beleefde veel plezier aan TV kijken en zijn vogels. De laatste tijd merkten wij wel dat zijn gezondheid wat achteruit ging. Uiteindelijk leidde dit tot een opname in het ziekenhuis. De laatste twee weken zijn voor hem erg zwaar geweest. Hij heeft tot het laatst gevochten maar kon deze strijd niet winnen. Omringd door zijn kinderen is hij in alle rust ingeslapen. Wij zullen hem meer missen dan wij nu kunnen beseffen.

20-08-2001 hebben wij hem naar zijn laatste rustplaats op het RK kerkhof te Lichtenvoorde gebracht waar hij nu weer samen is met moeder.

± 1966

Voor uw blijk van meeleven bij de ziekte en plotselinge overlijden van vader en opa betuigen wij u onze hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen.

Lichtenvoorde, augustus 2001

Correspondentieadres: Saturnus 30  
7131 HK Lichtenvoorde