

Dankbaar blijven wij gedenken

CATHARINA GIESKES

echtgenote van
JOHANNES HERMANUS GROOTHUIS.

Zij werd geboren te Enschede op
27 augustus 1903.

Na een moedig gedragen ziekte, heeft de Heer haar op 4 december 1985 tot Zich geroepen, nadat zij gesterkt was door de Sacramenten der zieken.

Op 9 december d.a.v. hebben wij in 'n gezongen Uitvaart biddend afscheid van haar genomen in de Mariakerk te Enschede. Daarna hebben wij haar lichaam te ruste gelegd op de Oosterbegraafplaats te Enschede, in het vertrouwen op de verrijzenis ten leven.

Nog meer dan anders beseffen wij nu bij alle droefheid om haar afscheid, hoe dankbaar wij mogen zijn voor alles wat zij in haar leven voor ons betekend heeft.

Zij heeft helemaal geleefd voor haar gezin. Zij was altijd zorgzaam, met een grote vanzelfsprekendheid was zij het liefdevolle middelpunt voor haar man en kinderen. - En de kleinkinderen namen een onvervangbare plaats in

in haar grote hart: tot op het laatst toe bleef zij hen met een bewuste belangstelling volgen.

De laatste jaren heeft zij het niet gemakkelijk gehad. - Zij vocht tegen een ziekte die haar het leven steeds moeilijker maakte. Toch bleef zij ook toen, bij alle tegenslag, de lieve vrouw, moeder en oma die zij altijd was.

Haar hele leven heeft zij haar grote houvast gevonden in haar geloof. Haar kerkbezoek en haar regelmatig gebed waren de vaste staunpunten van haar leven, waarbij "Moeder Maria" haar grote toevlucht was.

In datzelfde geloof bidden wij nu:

GOEDE GOD, in U bedanken wij haar, die zoveel liefde aan ons heeft gegeven. Wilt U haar nu doen de/en in Uw eeuwige vreugde.

Voor alle meelevende, liefdevolle zorg en belangstelling tijdens haar ziekte en na haar overlijden, willen wij U graag langs deze weg hartelijk danken.

J. H. GROOTHUIS
Kinderen en kleinkinderen