

Ter herinnering aan  
Hendrikus Jozef Gieskes.

Hij werd 7 maart 1932 te Enschede geboren. Hij overleed op het feest van Allerheiligen, 1 november 1992. Wij namen voorgoed afscheid van hem tijdens de uitvaartdienst in de Verrijzeniskerk ; hierna volgde de crematie te Usselo.

Hij was een man die aan de schaduwzijde van het leven ging. Geboren tijdens de crisisjaren 1930 heeft hij als kind de tweede oorlog meegemaakt.

Als dertienjarige jongen ging hij dikwijls met zijn moeder mee de boer op om eten te verzamelen voor het hele gezin.

Hij was zeer intelligent maar de financiële middelen ontbraken om te studeren.

Hij was een gesloten teruggetrokken man die achter een stoer gedrag zijn echte gevoelens verborg. Het was moeilijk voor hem contacten te leggen en te onderhouden waardoor hij mensen ongewild op afstand hield. Sommigen die hem van heel nabij kenden vingen

soms een glimp op van de mens die hij óók was.

Iemand die veel van kinderen en dieren hield. Bij hen voelde hij zich veilig en hoefde hij zijn kwetsbaarheid niet te verbergen. Hij deed graag spelletjes met de kinderen en kon op de meest onverwachte momenten heel hartelijk met hen lachen.

In het voorjaar werd hij ernstig ziek. Er was geen herstel meer mogelijk. De liefdevolle verzorging bij zijn zus en zwager thuis heeft hem kracht gegeven dit lijden te dragen. Temidden van zijn familie is hij gestorven.

Zijn leven hier op aarde is ten einde. Moge hij rust en vrede vinden bij God.

Voor het medeleven bij het overlijden van onze broer, zwager en oom zeggen wij u hartelijk dank.

fam. Kokkeler-Gieskes  
Broers en zussen.