

Gedenk in uw gebed en H. Mis

MARIA GIESSELINK

echtgenote van

JOHANNES BEERNINK

Zij werd geboren 30 april 1890 en na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, overleden te Oldenzaal 26 dec. 1961 en begraven 29 dec. d.a.v. op het r.k. kerkhof aldaar.

De Heer heeft het zo gewild. Wie zal Hem durven vragen, waarom Hij zo gehandeld heeft.
(II Koningen 16)

Zij werd geboren in een godsdienstig huisgezin, waaruit God meerderen riep, om zich geheel aan Hem te schenken. Zij heeft samen met haar man een goed huisgezin opgebouwd, er voor geploeterd in alle eerlijkheid, zich zelf dagelijks opgeofferd en zich veel ontzegd voor haar kinderen.

In haar huisgezin heerste vrede, blijheid en eensgezindheid; de vruchten van 't gebedsleven van een vrome moeder. Daarvoor bad zij, schonk zij zich zelf weg, leed zij tenslotte veel in stilte ter ere Gods.

We hadden haar nog zo graag in ons midden gezien, gehoopt, dat haar nog een langere levensavond was weggelegd, maar de Heer van leven en dood heeft 't zo in Zijn raadsbesluiten gewild. Zijn Wil is goed.

Haar lichttend voorbeeld, het gebed van haar biddende zusters zullen ons de genade geven dit offer uit Gods hand te aanvaarden.

De Moeder v. Altijddurende Bijstand zal haar een voorspraak zijn.

Zij ruste in vrede.